

Bourgaille

JOURNAL

1

Octobre 2002

Editions Lezer, Saurat, Ariège, France



Een rijke oogst paddestoelen van eigen terrein.

Lezer als God in Frankrijk

HAARLEM/SAURAT, VAN ONZE CORRESPONDENT – Met een daverend feest namen Ron Lezer en Till Vanlier afgelopen 1 april afscheid van hun Haarlemse klantenkring. De gastheer en -vrouw van Restaurant Lezer verruilden hun stek aan het Spaarne voor een berghelling in de Franse Pyreneeën. Daar zijn zij nu druk bezig met het inrichten van hun chambres & table d'hôte in "gîte d'étape" Bourgaille, waar zij hun gasten vanaf Pasen 2003 opnieuw hopen te verwelkomen. Dit Bourgaille Journal vertelt meer over hun nieuwe leven en plannen.

Gîte de Bourgaille, vlakbij een Grande Randonnée-route, is vanouds een pleisterplaats (gîte d'étape) voor wandelaars. Ron – zelf een groot liefhebber van bergwandelen – en Till zijn al goed thuis in hun nieuwe omgeving en het leven in het Franse departement Ariège stelt niet teleur. De prachtige vergezichten, de afwisselende natuur en het relaxte levensritme zijn een verademing na het drukke horecaleven in Nederland. Hier zijn Ron en Till bijna dagelijks buiten aan het werk om het eigen

terrein van zo'n twee hectare te veranderen van een overwoekerde wildernis in een begaanbaar terrein met zonnige terrassen en een flinke moestuin. Onbespoten groente en fruit uit eigen tuin staan nu al dagelijks op tafel en zullen straks ook op de table d'hôte voor de gasten te vinden zijn. Ron roemt ook graag de kwaliteit van andere lokaal verkrijgbare ingrediënten, zoals vlees, gevogelte en kazen, die vooral op de gezellige "marchés des producteurs" te vinden zijn. Maar ook de keus uit wel tien soorten crème fraîche noemt hij ongekend. Het ziet er beslist naar uit dat de bekendste schepping van het Haarlemse restaurant Lezer, het "warme" geitenkaasje op bladerdeeg met crème fraîche, honing en bieslook, in Bourgaille een waardige opvolger zal krijgen!

“Het eten is hier nóg lekkerder”



LEZER

“Koken heb ik altijd al met de Franse slag gedaan!”

Chambre d'hôte? Table d'hôte? Quoi? Wat?

Wie af en toe in Frankrijk komt, zal beslist weten wat een chambre d'hôte is. Regelmatig vind je aan de weg een verwijzing naar zo'n – meestal zeer betaalbare – overnachtingsmogelijkheid voor reizigers en toeristen. De meeste chambres zijn bij particulieren in huis te vinden, sommige lijken al wat meer op een hotel of pension. Bourgaille biedt straks ruimte aan ca. 10 gasten, in vier chambres met veel privacy. De table d'hôte is een aanvulling op de chambre d'hôte en betekent in feite dat gasten de gelegenheid hebben om "mee te eten" aan de tafel van de gastheer. In Bourgaille serveren Ron en Till dagelijks een diner in de ruime, gezamenlijke gasteneetkamer.

De Ariège, een prachtig stukje Frankrijk

De Ariège is gelegen tussen de departementen Haute-Garonne en Aude, tegen de Spaanse en Andorrese grens aan. Het is vernoemd naar de rivier de Ariège, die dwars door het departement loopt, van de hoge Pyreneeën uitmondend in de Garonne.

Ver voor de jaartelling woonden hier al mensen. Getuige hiervan zijn de rotstekeningen en -schilderingen, die men kan bezichtigen in de vele grotten, zoals die van Bédeilhac, Lombrives (de grootste van Europa), Niaux en Lavache. Ook is het de moeite waard het (openlucht)museum van de Pyreneeën bij Tarascon te bezoeken.

In de middeleeuwen leefden hier de Catharen, een afsplitsing van de katholieke kerk. De paus was hier niet blij mee en heeft in eendrachtige samenwerking met de Franse koning alle Catharen uitgemoord of "bekeerd". Beroemd is het kasteel van Montségur, waar de Catharen het langst standgehouden hebben. Het dorp Montailou, daar vlakbij, is bekend door het gelijknamige boek van Emmanuel Le Roy Ladurie. Als je dit boek gelezen hebt, is het erg leuk om het dorp te bezoeken. Veel familienamen zijn nog hetzelfde als toen, in pakweg de 13^e eeuw.

Buiten de historische bezienswaardigheden is het een wandelland bij uitstek. Vele honderden kilometers wandelpaden, gemarkeerd en ongemarkeerd, hoog en laag, makkelijk en moeilijk, doorkruisen de Ariège of lopen de grens over naar Spanje en Andorra. Erg bekend is de route GR10, die loopt van de Middellandse Zee naar de Atlantische Oceaan en die ook door de Pyreneeën Ariégoises loopt.

De laatste jaren is ook hier ingehaakt op de moderne sporten zoals parapente, canyoning, rafting, enz. De wintersport begint zich ook te ontwikkelen, o.a. op het Plateau de Beille (langlaufen), Ax-les-Thermes, Aulus-les-Bains, Guzet Neige en de Monts d'Olmes is er volop sneeuwpret. Andere vermaken zijn kanoën, paardrijden, en bergbeklimmen. Sportieve fietser kunnen hier Tour de France-etappes en -cols nafietsen.

's Zomers heeft elk dorp zijn jaarfeesten en markten, waar veel ambachtelijke producten (en langewinteravonden-gepunnik) te koop zijn. Foix, met ca. 10.000 inwoners één van de grootste steden van de Ariège, heeft een mooi kasteel, leuke restaurants en een prettige sfeer. Mirepoix is de moeite waard vanwege zijn plein met prachtige vakwerkhuisen in allerlei pastelkleuren, goed te bezichtigen van achter een glas bier op de vele terrassen. Ax-les-Thermes is thermale badplaats, waar het geneeskrachtige warme bronwater door de goten langs de straten loopt. Ook is het een uitgangspunt voor wintersport en bergwandelen. Mas d'Azil tenslotte heeft beroemde grotten met onderaardse rivier en ligt in een aangenaam heuvelachtig gebied. Wie het strand niet kan missen, rijdt in 2 uur naar de Middellandsezeekust. Aanrader als badplaats is Collioure.



Bourgaille, met het dorp Saurat onder in het dal en uitzicht op de Pyreneeën.



Tour de France voor de deur

Op 19 juli raasde de tourkaravaan langs op de weg bij Bourgaille. De foto is genomen op de Col du Port, enkele kilometers verder.





De Franse dakdekker kan goed uit de voeten op onze Haarlemse steiger.

Verbouwing Bourgaille begonnen

Zomer 1997, op de laatste dag van onze vakantie in de Pyreneeën ontdekten we het huis. Gelegen in het dal van Saurat op de zuidhelling, waren we direct verliefd op het huis en de plek.

Gebouwd rond 1890 is het altijd een boerderij geweest met een paar koeien en kleinschalige landbouw. In het huis zijn dan ook nog goed het stal/hooizoldergedeelte, het woonhuis en de werk/opslagplaatsen te herkennen. Zoals de meeste huizen in de streek is het gebouwd van ter plekke gevonden natuursteen met een leien dak.

De naam Bourgaille is een zogenaamde "lieu dit". Omdat buiten de dorpskern de bebouwing zeer verspreid is, zijn er geen straatnamen, maar heeft

Till droogt verse walnoten in de zon.



Ron als (bijna) professionele houtvester.

elk huis, groepje huizen of gehucht zijn eigen naam. Grond kost hier bijna niets, dus de ca. 2 ha bij het huis – voornamelijk bos – is voor Ariège-begrippen niet veel, maar wel voldoende om in onze eigen brandhoutbehoefte te voorzien en er is plaats voor grote bloemen- en moestuinen. De fruitboomgaard is al aangeplant en flinke stukken grond zijn ontgonnen.

Het is een prima huis, maar nog geen chambre d'hôte. Eind september is een grote verbouwing begonnen. Er worden vier "chambres" gecreëerd met eigen sanitair en een gemeenschappelijke ruimte, de vroegere keuken, allestezamen plaatsbiedend aan ± 10 personen. In april 2003 is alles klaar en kunnen we de eerste gasten ontvangen.

Ron & Till



Bourgaille JOURNAL 1

Ron Lezer & Till Vanlier
Bourgaille
09400 Saurat (Ariège)
France
Tel. +33 – (0)5 61 01 37 36
bourgaille@wanadoo.fr

Is de adressering op de verzendvelop niet correct? Of wil je geen post van ons meer ontvangen? Laat het ons s.v.p. weten; het liefst per e-mail.

In het volgende nummer o.a.:

Tarieven van de chambres en table d'hôte

Uitgebreide adresgegevens en routebeschrijving

Agenda van bijzondere gebeurtenissen in de Ariège

Nu al reserveren?

Je vakantie volgend jaar in Bourgaille nu al vastleggen is helaas nog niet mogelijk. We mikken erop om met Pasen 2003 onze eerste gasten te kunnen ontvangen, maar de tarieven en de precieze openingsdatum zijn nog niet bekend.

Wel is het mogelijk om nu al een optie te nemen voor een bepaalde periode. Zogauw de tarieven bekend zijn, geven we die aan je door en kan je besluiten of je de optie wilt omzetten in een definitieve reservering. Je hebt daarvoor dan 10 dagen de tijd. Optie doorgeven? Bel ons of stuur een e-mail.

Ariège: elf uur rijden zonder rijbewijs

We weten het nu zeker, het kán: in 11 uur van Haarlem naar Bourgaille in de Ariège rijden. Ron Lezer deed het, reed 48 kilometer per uur te hard en raakte zijn rijbewijs kwijt! En dan hebben we het nog niet over de bekeuring in keiharde euro's. Daarvan had hij een paar keer lekker uit eten kunnen gaan. Nu staat hij weer zelf te koken...

Met de auto

Ons advies is dan ook: kom je volgend jaar met de auto naar Bourgaille? Doe het rustig aan. Een tussenstop met overnachting in de buurt van Orléans is ideaal. Of reis 's nachts. Dan is het stukken stiller op de weg. Als je aan het eind van de middag vertrekt, wordt je de volgende ochtend met een smakelijk ontbijt ontvangen in Bourgaille!

De trein

Een andere mogelijkheid is om met de trein te gaan. Met de TGV tot Toulouse en daarna overstappen op de trein naar Foix. Ron of Till haalt je daar graag van het station af.

Of het vliegtuig

Vliegen naar Toulouse is de snelste mogelijkheid en het is eventueel mogelijk om je van het vliegveld op te halen. In de volgende Bourgaille Journal lees je er meer over.